

Hallo allemaal !

Vandaag gaan we van alles doen rond de tafel!

- Als eerste staan er 2 filmpjes klaar  
[https://www.youtube.com/watch?v=Dfcljw\\_ESaQ](https://www.youtube.com/watch?v=Dfcljw_ESaQ)  
[https://www.youtube.com/watch?v=X9kXN8\\_O6U4](https://www.youtube.com/watch?v=X9kXN8_O6U4)
- Houd samen met je kleuter een gesprekje over de dagelijkse warme maaltijd.
  - Waar eet jij meestal de warme maaltijd (thuis, op school bij pardoes, bij oma,...)
  - Eten we altijd soep?
  - Welke dingen lust je, welke niet?

- Nu hebben jullie het blad met de bal op nodig (dit zat in de bruine envelop) Knip de kaartjes maar uit, dat kunnen jullie!

- Vertel maar wat er op de verschillende kaartjes te zien is.
- Wat zou je eerst doen, wat erna en dan? Waaraan zie je dat?
- Leg de kaartjes maar eens in de juiste volgorde, misschien kan je ze ook ergens op kleven (lange strook papier, stuk karton, of met wasknijpers aan een touw hangen...)

- Hier is de juiste volgorde maar laat je kind eerst zelf zoeken!!!
  1. Hands wassen
  2. Tafel dekken: soepbord, plat bord en glas
  3. Tafel dekken: vork, mes en lepel
  4. Soep eten
  5. Hoofdschotel eten
  6. Bord is leeg en bestek ligt op het bord



De volgende activiteiten kunnen jullie doen voor jullie volgende warme maaltijd!

- We gaan eens samen de tafel dekken voor een warme maaltijd.
  - Wat moeten we uit de kast nemen en hoeveel stuks (laat de kleuter dit zelf tellen)?
  - Waar ligt het mes, de lepel,...?
  - Wat staat er onderaan: het gewone bord of het soepbord?
  - Hoe gaan we aan tafel zitten: rechte rug, twee benen netjes naast elkaar onder de tafel.
  - Hoe eten we het laatste beetje soep uit ons bord?
- We gaan nu met onze proper gedekte tafel nog spelletjes spelen.
  - **WAT IS ER WEG ?**  
De kleuters mag even de ogen dicht doen of zich omdraaien. Mama of papa neem iets weg. Wat is er weggenomen? Laat de kleuter even nadenken, het zelf verwoorden en herhaal dit een aantal keer.
  - **WAT IS ER VERPLAATST ?**  
Nu mag de kleuter opnieuw de ogen sluiten, maar nu nemen we niks weg, maar gaan we iets van plaats verwisselen.  
Kunnen jullie vinden wat?

Als aanvulling kunnen jullie vandaag of morgen nog een verhaaltje beluisteren en bekijken over Paultje...

Hij wil, net als jullie gisteren, zijn liefste mama ook verrassen ....  
Want het is toch elke dag een beetje LIEFSTE-MAMA-DAG !

Paultje De Liefste Mama digitaal prentenboek

<https://www.youtube.com/watch?v=dkQ2rgFpb1U>

**Veel plezier !**

