



DEZE OPDRACHT LIEFST NIET DOOR DE MAMA'S LATEN LEZEN EN UITVOEREN

Dus doorgeven aan papa of grote zus / broer

- Zondag is het **MOEDERDAG** , een hele speciale en mooie dag... Het is een dag om mama eens extra te bedanken voor alles wat ze voor ons doet....

1. **Verhaaltje** : Mama ik vind je lief, mama...
Luisteren jullie even mee naar dit verhaaltje van kleine beer en mama...
Kijk maar eens goed wat ze allemaal gaan doen.

<https://www.youtube.com/watch?v=6ZPabksRD6E>

2. **Gesprekje** :

➡ Kan jij eens vertellen wat jouw mama allemaal voor je doet ???

Vertel dat maar eens aan papa of grote broer of zus. Misschien kunnen zij het allemaal eens opschrijven wat jij zegt en kan jij achteraf het blad mooi versieren en bewaren tot het Moederdag is.

3. **Knutselen maar !!!**

- Jullie krijgen allemaal een nieuwe briefomslag (af te halen op school) waar jullie mee aan het werk kunnen gaan...
Volg de handleiding die erbij zit maar op, dan komt het zeker goed !
- Heb je verf over, dan kan je de grote witte briefomslag nog versieren met hartjes of slingers, ballonnen of bloemetjes....
- Je kan ook nog rustig werken aan de blaadjes in het roze bundeltje, mama zal zeker blij zijn met al die mooie werkjes van jou !
- Na het drogen kan je jouw werkjes in de enveloppe stoppen en dichtplakken.
Zo heb je dan, voor ZONDAG, een echt cadeautje voor je allerliefste mama !
- Verstop het nu maar goed. Je kan aftellen met **de aftelkalender** die jullie ook in de briefomslag vinden.... Kleur elke dag een hartje en zo zie je dat je **op zondag 10 mei je mama kan verrassen !!!**

SUCCES !!!